

AAN DE KOLVERS.

WIJZE: *De winter komt zijn afscheid brengen.*

Laat vrienden, ons een feestdrank wijden
 Aan onze helden van den dag,
 Die wij weêr dapper zagen strijden,
 Die niemand ooit vergeten mag.
 O kolvers, Néerlands roem en eer.
 Uw namen klinken heinde en veer. *(bis.)*

Niet binnen Neêrlands enge grenzen
 Blijft uwe kolversroem beperkt.
 Gij wordt door duizenden van menschen
 Ver buiten Neêrland opgemerkt.
 Ja, kolvers, Neêrlands roem en eer,
 Uw namen klinken heinde en veer. *(bis.)*

Blijft maar volharden, flinke helden!
 Steeds even moedig, even koen.
 Gansch Neêrland moet uw lof vermelden;
 Wij willen 't onze daartoe doen.
 Van Bolsward uit weerklinke uw eer,
 O flinke kolvers, heinde en veer. *(bis.)*

