



Rotterdam Revue

ROTTERDAMSCH SPORTLEVEN

door H. A. Meerum Terwogt

Waarin verteld wordt wat Rotterdam onderneemt op Sportgebied — Een veelzijdige sportieve affectie

„Een voortreffelijk idee, een schitterend plan”. Zóó iets moet ik geantwoord hebben, toen de leider van dit blad mij onder het genot van een glas malaga voorstelde om geregeld iets van het Rotterdamsche sportleven in dit blad te vermelden.

De Revue der Sporten is, ook al wordt het blad in Amsterdam gedrukt, al wonen er de meeste leden van de redactie, al is de administratie er gevestigd, een orgaan voor heel het land. En, zoo beschouwd, bestaat er wel degelijk aanleiding, om aan Rotterdam als sportstad meer aandacht te schenken dan tot nu toe het geval is geweest.

Want al heeft wethouder Mr. A. de Jong bij de installatie van mr. P. Droogleeuwer Fortuyn in lyrische beoordingen Rotterdam geschilderd als een stad van rusteloozen arbeid, van stoere werkers, tóch, en misschien juist daarom, leeft er en bloeit er in de machtige stad aan de Maas een intensief sportleven, breed vertakt en goed geworteld in alle lagen van de samenleving.

We hebben het gedenkboek van Rotterdam, dat prachtwerk, uitgegeven bij de viering van het 600-jarig bestaan van de stad, maar op te slaan, om tot de ervaring te komen, dat Rotterdam ook op sportgebied van alle markten thuis is en dat die eigenaardige en zeer aparte energie van haar bevolking zich ook uitgeleefd heeft op het sportterrein, zoodat de stad ook daar triomfen heeft gevierd en den geschiedschrijver stof geleverd heeft voor gulden bladzijden.

De betere standen — als men deze uitdrukking in den tegenwoordigen tijd nog bezigen mag — beoefenen in Rotterdam paardrijden, roeien en zeilen, hockey en tennis, golf en schaatsenrijden. Deze laatste sport is zowat de eenige sport, die niet alleen in Rotterdam, maar overal hier te lande, beoefend wordt door elken stand.

Het paardrijden in Rotterdam vindt uiting in concoursen-hippique, draverijen en rennen op Woudenstein en in een geanimeerd manege-leven met fleurig carousel en met jachtritten, waaraan dan meedoen niet alleen de betere standen maar eigenlijk alles, wat zich 'n beetje ruim kan bewegen en het goed vindt staan om een deftige sport te bedrijven.

Op roei- en zeilgebied hebben we vier bloeiende vereenigingen; de Maas is de oudste en grootste en in haar jachthaven liggen de prachtigste boeiers en schouwen, zes- en achtmeters, fraaie motorbooten en in de loodsen liggen de eigen wheries van honderden leden.

Naast haar hebben de Trekvogels zich ontwikkeld, van oorsprong een buurtvereniging, bestemd n.l. voor de bevolking van Kralingen.



Jan Grijseels (links) in de bij de ouderen in onze atletiekwereld onvergetelijk gebleven dead heat met wijlen Cloos omstreeks 1912.

Ook Nautilus en de Deutscher Turn- und Ruderverein verheugen zich in bestendigen bloei en vertoonen hun vlag bij schier elken wedstrijd.

Dan heeft men nog de zeilvereenigingen op de Plassen, zoodat aan deze takken van watersport voldoende aandacht besteed wordt. En niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief is Rotterdam op dit gebied meermalen goed voor den dag gekomen. We herinneren slechts aan



IF IT IS SPORT, GET IT AT
WILSON'S

Aert van Nesstraat 9, h.d. Coolsingel, ROTTERDAM
SPORHUIS „WILSON”

de ploegen van de Maas en van Nautilus, die triomfen hebben gevierd en aan een zeiler als Pluygers, die dezen zomer nog van zich deed spreken.

Het schaatsenrijden wordt beoefend op de Plassen, op de banen van de Kralingsche IJclub, die vermaard is voor het organiseren van schitterende avondfeesten en voorts is de Rotterdamsche schaatsenrijder aangewezen op het historische tochtje naar Gouda, dat hij dan verlaat, omhangen met Goudsche pijpen en pakken sprits, om zoo, met eere-teekenen beladen, terug te keeren naar eigen haardstée.

Hockey, tennis en golf wordt onder één categorie beoefend, hoewel het tennis, vooral in Rotterdam, een sterke neiging tot popularisatie vertoont. We kennen al clubjes, waar overigens liefvallige modistes en slanke kantoorbedienden hun partijtje spelen; maar in de Anglo-Dutch en Nuova heeft Rotterdam haar groote vereenigingen, waarin alles wat stoempijpadel mag heeten vertegenwoordigd is. En cracks op dit gebied mankeeren niet. We hebben Castendijk gehad en Ruep, mevrouw Koch-Knottenbelt en mevrouw Taudin Chabot-Velder en een nieuw geslacht staat klaar, om de open plaatsen te bezetten.

Hockey speelt men in Victoria en golf doet men op Oost-Voorne of men is lid van een der Haagsche- of Noordwijksche golfclubs.

Tot zooverre over de z.g.n. selecte sporten; op de meer populaire sporten in Rotterdam (athletiek, voetbal, boksen, wielrennen enz.) stel ik me boksen, wielrennen enz.) kom ik de volgende week uitvoerig terug.

Dit was alleen maar, om het U duidelijk te maken, voor zoover nog noodig, dat Rotterdam een belangrijk sportcentrum is en dat het dus recht heeft op deze rubriek in dit illustere orgaan.

Quod erat demonstrandum!

H. A. Meerum Terwogt

Cafe's J. F. DELMEE - ROTTERDAM

CAFÉ-RESTAURANT DELMEE - HOPPLEIN 6

8 diverse Vergaderzalen - Telef. Nos.: 41160-41417-10540-7979-8130-00350

„HUIZE DELMEE”, FEESTZAAL VOOR pl.m. 250 PERSONEN, OOSTZEEDEJK 282

LET U OP DE BESTELBON
OP PAG. 362