

# GLOBE hotel

digue du mer no. 201

le zoute

eigenaar mr. de cuypere

VAN ALFEN



Lindt

CHOCOLAI SUISSE

## Fa. D. J. van der Have

Kapelle-Biezelinghe — Telefoon 295 en 341

**Zaadteelt  
Zaadhandel  
Wetensch. Selectiebedrijf**



HOFLEVERANCIER

Geeft U ons de in te zaaien oppervlakte en grondsoort op; wij geven U advies omtrent mengsel en kostprijsberekening.

## DE MAN MET DE BAARD

\*

Onze pro's steken nu en dan naar Engeland over om nieuwe indrukken op te doen en . . . te trachten wat golfmateriaal te bemachtigen. Indrukken krijgen ze genoeg en van velerlei aard, zij het niet altijd van de aangenaamste, in 't bijzonder wat logies en voeding betreft; tenzij men bij vrienden of kennissen kan logeren.

De bij vele golfspelers populaire Hattemse pro' Jan Blansjaar heeft ook een reis naar Engeland gemaakt, om zich te oriënteren over het spel daar, maar ook om te zien of er nog wat te doen zou zijn voor de import van golfmateriaal. Overal ontmoette hij goede wil, maar hij kwam tevens te staan voor de onmacht om iets van betekenis gedaan te krijgen. Ook in Engeland is schaarste aan alles op golfgebied, hoewel niet zo erg als hier. Toch zou bij ons de toestand veel verbeterd zijn, wanneer een bescheiden bedrag aan deviezen voor de import van golf-utensiliën werd beschikbaar gesteld. Met £ 1000 b.v. zou het ballenprobleem in Nederland, hoewel niet opgelost, toch aanmerkelijk verlicht kunnen worden. Nu blijft men aangewezen op een toevallige relatie, die helpen wil en kan en dat is geen prettig gevoel.

Blansjaar heeft ook nog gespeeld in Engeland en wel met King, vroeger verbonden aan de Kennemer. Hij werkt thans bij zijn vader in de kwekerij in de nabijheid van Camberley en hij speelt in zijn vrije tijd golf. Met Blansjaar heeft hij een aantal holes gespeeld op de baan te Camberley. Het was op een Zondag en erg druk op de baan, zodat zij geen volle ronde hebben kunnen maken.

King vertelde bij die gelegenheid van zijn ervaringen, opgedaan tijdens zijn vijfjarige internering. In de winter 1940-1941, toen de relief-pakketten nog niet doorkwamen, waren de rantsoenen zo klein, dat de gevangenen 's nachts onder de afrastering doorkropen naar het naburige bos en daar onder de sneeuw de eikels opgroeven om hun knagende honger te stillen.

Toen King na de bevrijding terug kwam, had hij een baard tot op zijn borst. Zo belde hij 's avonds aan zijn huis. Zijn zoon deed de deur open en riep tot zijn moeder: "there is a man at the door". Hij herkende door de formidabele baard zijn eigen vader niet! King loopt thans weer baardloos rond. Afgezien van de Engelse afkeer voor baarden, zou zich niemand King met een aartsvaderlijke baard kunnen voorstellen . . .

Intussen heeft Blansjaar contacten in Engeland gelegd en daar oude vrienden opgezocht, waaruit wellicht op korte termijn nog wel iets goeds voor de Hattemse leden en de bezoekers van de club zal voortvloeien. Onze pro's blijken actief en daarover kunnen wij ons slechts verheugen.